

Promenad 1: Buckingham Palace och Westminster

Detta är en ganska grundläggande promenad. Jag gjorde den med min Far när vi var i London för tjugo år sedan och jag hade planerat den noga hemma. Min käre Far var både nöjd och imponerad :)

Räkna med att den tar en förmiddag eller eftermiddag i anspråk.



1. Vi startar promenaden vid **Green Parks tunnelbanestation** och beger oss sedan ner i parken. Man kan antingen ta Queens Walk eller någon av de andra vägarna som leder ner till vårt första mål för dagen.
2. Vi kommer fram till **Buckingham Palace**, med Victoria Memorial i vitt och guld framför. Har man tur är Drottningen hemma och hennes flagga vajar från stängen ovanpå slottet. I annat fall finns här Union Jack. Beroende på klockslag och dag kan det även vara vaktavlösning på gång (se Sevärdheter för mer info om detta).
3. Efter att tittat oss mätta på slottet styr vi kosan uppför the Mall och tar sedan höger vid lämpligt tillfälle för att komma in i St. James's Park. I nordöstra hörnet kommer vi sedan ut vid the **Horse Guards** och har vi tur får vi se en uppvisning på exercisplatsen utanför.
4. Ibland kan man slinka igenom Horse Guards och komma ut på Whitehall, men om inte detta är möjligt är det bara att fortsätta söderut, förbi Cabinet War Rooms och gå runt via Parliament Square där Churchill står staty och sedan upp på Parliament (som Whitehalls södra del heter). *Alternativt tar man punkt 5 före 4.* Ett stycke upp ligger puben **Red Lion** där man kan ta sig en svalkande öl och kanske en smörgås (eller lunch för all del). Utanför puben ett stycke uppför gatan ligger **Cenotaphen** och strax där bortom går **Downing Street** in till vänster.

5. Efter pubbesöket och den eventuella titten in på maktens gata går vi söderut igen, korsar Parliament Square och går ner till **Westminster Abbey** (som numer har ingång från sidan). Här kan man spendera en timme utan problem i den vackra och mycket imponerande klosterkyrkan. Om man åt lunch på puben är det ganska skönt att smälta den här inne medan man lugnt promenerar omkring bland gravvårdar och monument.

6. När Abbeyn är avklarad är det dags att styra kosan tillbaka till Parliament Square (för tredje gången kanske), men denna gång tar vi vägen mot Westminster Bridge och förbi **Houses of Parliament** och det vackra **klocktornet**. Vid brofästets vänstra del finns en staty över **Boudica** (eller Boadicea) en forntida krigardrottning som ledde ett uppror mot den romerska hären. Här nere finns även den pir från vilken båtarna till Greenwich avgår. Tag gärna en promenad till andra sidan av bron för att betrakta parlamentsbyggnaden från södra sidan av Themsen, eller för en tur med London Eye.

7. Nu är det dags att ta en sväng längs med Themsen. När pappa var med fanns inte Golden Jubilee Bridge, så vi gick längs med Victoria Embankment upp till Northumberland Avenue. Idag kan man välja att gå på södra sidan Themsen och sedan gå över sagda bro och ändå komma till samma ställe. Välj själva. Målet för det hela är en sidogata vid namn Northumberland Street där **Sherlock Holmes Pub** ligger. Här intill låg hotellet där Holmes och Watson möter Sir Henry Baskerville i berättelsen *Baskervilles Hund*. Stanna upp en stund och njut av en Sherlock Holmes Ale!

8. Slutet är nära och det ligger inte heller så långt bort från puben. Gå ut på Northumberland Avenue igen och följ den till den kommer upp till vårt slutmål, **Trafalgar Square**. Här kan man beskåda Nelsonkolumnen, kyrkan St. Martin-in-the-Fields, National Gallery och inte minst, Admiralty Arch. Promenaden är slut och totalt tar den kanske upp till tre timmar i anspråk, beroende på hur länge man stannar på de olika ställena.

Mycket nöje och glöm inte att ha bra promenadskor på fötterna!

